

**Liturgie voor de dienst van zondagochtend 7 augustus 2022**  
**Voorganger ds. Arend-Wim Estié, orgel Evert van de Veen**

Welkom

Aansteken paaskaars door: Jonathan van Nes

Zingen intochtlied **Psalm 24: 1, 2** (De aarde en haar volheid zijn)

Stil gebed, votum en groet

Zingen **Hemelhoog 510: 1, 2** (Van U zijn alle dingen)

Woord van bemoediging Psalm 1

Zingen **Hemelhoog 607: 1, 2** (Komt laat ons zingen al te zaam, God is goed)

Gebed

Kindermoment, zingen **Hemelhoog 621** (Van A tot Z) <https://www.youtube.com/watch?v=b6wOKcepNLo>

Schriftlezing Psalm 73

Zingen **Psalm 73: 1, 3** (Ja God is goed voor Israël)

Preek, met een luisterlied als 'tussenzang' **Hemelhoog 22** (Altijd bij U)

<https://www.youtube.com/watch?v=PnwDg5nMtI0> (tot 4.33)

Zingen **Psalm 73: 9, 10** (Nu blijf ik bij u voor altijd)

Dankgebed en voorbeden

Aankondiging collecte en terugkomst kinderen

Zingen slotlied **Liedboek 418** (God, schenk ons de kracht)

Zegen, afgesloten met het zingen van 3x 'Amen'

**Liederen bij de dienst**

**Hemelhoog 510:1, 2**

1. Van U zijn alle dingen,

van U, o God en Heer,

van U de zegeningen

die 'k biddende begeer.

Gij wilt mijn weg omringen

met liefde wijs en teer.

Wat wij ooit goeds ontvingen,

het is van U, o Heer.

2. Nog voor wij U iets vragen,  
voorkomt Gij ons gebed.

Gij hebt al eer wij klagen,  
op onze nood gelet.

Gij helpt de last ons dragen,

Gij steunt bij elke tred,

zelfs bij de zwaarste plagen

zijt Gij de God die redt.

## Hemelhoog 607:1, 2

1

Komt, laat ons zingen al te zaam:  
God is goed.  
Hemel en aarde, prijst zijn naam:  
God is goed.  
Laat ieder naad'ren tot zijn troon,  
zingen met ons op blijde toon  
in melodieën rein en schoon: God is goed!

Refrein:  
God is goed, God is goed,  
in melodieën rein en schoon: God is goed!

2

O, zegt het voort aan 't verste strand:  
God is goed.  
Voor elk is plaats in 't vaderland:  
God is goed.  
Van zonde maakt ons Christus vrij.  
Licht in de duist're nacht bracht Hij.  
Als zijn verlost en juichen wij:  
God is goed!

Refrein:

## Hemelhoog 621

A van Almachtig, B van Bevrijder  
C is van Christus, Gezalfde van God  
D is van Dienaar, E is van Eeuwig  
F van Formeerder, Hij schiep het heelal  
G van Gekruisigd, H is van Hoeksteen  
I van Immanuël, God is met ons  
J is van Jezus, K is van Koning  
L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont

Refrein:  
Van A tot Z  
bent U de hoogste Heer  
Alfa, Omega en zoveel meer  
oneindig groot  
is ook uw heerschappij  
U bent het einde voor mij

M van Messias, N is van Ned'rig  
O is van Opstanding, P van Profeet  
Q van I.Q. onze God is de slimste  
R is van Rots en, S is van Schild

Refrein

T is van Toevlucht, een veilige haven  
U van Uniek, Verlosser is V  
W is de Weg, X voor eXtra bijzonder  
IJ voor IJzersterk, Z van Zoon van God

Refrein 2x

## Hemelhoog 22

Wie buiten U heb ik in de hemel?  
Naast U wens ik geen ander op aarde.  
Bij God te zijn is mijn enig verlangen.  
Mijn toevlucht vind ik bij God de Heer.

Nu weet ik mij altijd bij U:  
U houdt mij aan de hand.  
Nu weet ik mij altijd bij U:  
U houdt mij aan de hand.

Wie buiten U heb ik in de hemel?  
Naast U wens ik geen ander op aarde.  
Bij God te zijn is mijn enig verlangen.  
Mijn toevlucht vind ik bij God de Heer.

Nu weet ik mij altijd bij U:  
U houdt mij aan de hand.  
Nu weet ik mij altijd bij U:  
U houdt mij aan de hand.

De rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.  
De rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.  
Al wat ik heb, is God, nu en altijd.

Nu weet ik mij altijd bij u, u houdt mij aan de hand