



**Liturgie voor de dienst van zondagavond 24 juli 2022, Zomerzangavond
Voorganger mw. Marcelle van Schoonhoven, orgel Hein van de Veen, m.m.v.
Lucas Kramer – zang, Daniëlle Schomaker-Kok – piano, thema: geleid**

Welkom / mededelingen

Psalm 25: 2 en 4

Stil gebed en votum

Korte inleiding op het thema

Leid mij - Lucas Kramer

NLB 904 : 1, 4, 5 Beveel gerust uw wegen (Gez. 427: 1, 6 en 7 LvdK)

Heer hoor mijn gebed - Lucas Kramer

Gebed

Schriftlezing: Psalm 143 (NBV)

Psalm 143: 8 en 9

Verberg mij nu (Opwekking 695) - Lucas Kramer

Uw wil geschiede - Lucas Kramer

Overdenking

Opwekking 687 Heer wijs mij uw weg - Samenzang (1^e couplet solo Lucas Kramer)

JdH 17 Als ik maar weet - Samenzang (1^e couplet solo Lucas Kramer, 2^e couplet vrouwen, 3^e couplet mannen, 4^e couplet allen + refrein allen)

Dankgebed

Collecte

JdH 880 Wat de toekomst brenge moge- Lucas Kramer (couplet 3 en 4 samenzang)

Opwekking 818 Op die dag - Lucas Kramer (refrein samenzang)

Zegenbede

Liederen bij de dienst

Opwekking 687

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Johannes de Heer 17

1 Als ik maar weet, dat hier mijn weg,
Door U, Heer, wordt bereid;
En dat die weg, hoe moeilijk ook,
Mij nader tot U leidt.

refrein:

Nader tot U, nader tot U,
Nader mijn Heiland tot U;
Als ik maar weet, dat alles hier,
Mij nader brengt tot U.

2 Als ik maar weet, dat ook voor mij,
De Heer aan 't kruishout stierf;

En dat de Heiland ook voor mij,
Een levenskroon verwierf.

refrein

3 Als ik maar weet, Uw liefde o Heer,
Vertroost mij dag aan dag;
Dan juich ik voort, wat ook mijn lot
Op aarde wezen mag.

refrein

4 Als ik maar weet, ook als op aard'
Mij droefheid wacht of kruis;
Dat ieder kruis mij nader brengt
Bij 't eeuwig Vaderhuis.

refrein

Johannes de Heer 880

Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de oogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalmen moed!

Heer, ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft gelooven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom!

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zoo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
Als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen den weg niet vindt:
neem mijn hand in Uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten oogen
naar het onbekende land.

Opwekking 818

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus
Eenmaal heelt U iedere wond
Heel de oude wereld verdwijnt
De pijn voorbij

Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus
Eenmaal zal het duidelijk zijn
Alle zorg en wanhoop verdwijnt
De angst voorbij

Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus
Kan genade heerlijker zijn
En U maakt ons anders en nieuw
Op die dag

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus
Eenmaal is het vechten voorbij
Dan zien we Uw macht en Uw pracht
Op die dag

Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied
(Op die dag)

Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus
Kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw
Ja, U maakt ons anders en nieuw
U maakt ons anders en nieuw
Op die dag